

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ!

Εμείς οι γονείς,

που ζούμε καθημερινά το Γολγοθά της επιβίωσης, την αγωνία για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την πολιτική της μαύρης συμμαχίας ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ)-Ε.Ε. - ΔΝΤ - και των συνοδοιπόρων τους. Αυτοί διασώζουν τα κέρδη της πλουτοκρατίας και φτωχαίνουν το λαό! Είναι αδίσταχτοι! Κάνουν ότι μπορούν για να μας τρομοκρατήσουν, να μας ξεγελάσουν! Όμως η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία δεν ξεγελιέται.

Τα λεφτά που μας έταζαν υπήρχαν και υπάρχουν, αλλά όχι για μας που τα παράγουμε!

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΕΘΡΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Χρόνια τώρα, ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης χτυπήθηκε αλύπητα.

Τώρα πια τα δημόσια σχολεία καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες “ελεγχόμενης χρεοκοπίας”, χωρίς προσωπικό, χρήματα, θέρμανση και βιβλία. Γίνεται μάθημα (;) από φωτοτυπίες, cd’s και βιβλία της αγοράς, βρέφη και παιδιά υποσιτίζονται, έφηβοι ρίχνονται στο κυνήγι του μεροκάματου. Από το νέο προϋπολογισμό και τη νέα δανειακή σύμβαση προβλέπεται περαιτέρω μείωση των δαπανών για την παιδεία. Την ίδια στιγμή εργολάβοι, έμποροι, χορηγοί και Μ.Κ.Ο. κάνουν πάρτι πάνω στο κουφάρι της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτή είναι η ουσία του “νέου σχολείου”, του καλλικρατικού σχολείου, του σχολείου της “αγοράς”. Ένα παζάρι σύγχρονης ημιμάθειας ...και όποιος αντέξει! Και μετά το σχολείο... η ανεργία και η εργασιακή περιπλάνηση!



“ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ”

Να πάρουμε σήμερα την τύχη μας στα χέρια μας, να κάνουμε σήμερα υπόθεση δική μας το μέλλον και τη μόρφωση που θα 'χει το παιδί μας.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

▶ Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων. **Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών, των εκπαιδευτικών ή των συλλόγων** για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων, τραπεζοκόμων & καθαριότητας, κ.λπ.

▶ **Δωρεάν θέρμανση, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία, με ευθύνη του κράτους.**

- Εδώ και τώρα αφορολόγητο φυσικό αέριο και πετρέλαιο (προνόμιο που έχουν οι εφοπλιστές! αλλά όχι τα σχολεία) σ' όλα τα σχολεία.
- Παύση πληρωμών από τις σχολικές επιτροπές στις πρώην ΔΕΚΟ. Διαγραφή των μέχρι σήμερα χρεών.
- Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, όπως ισχύει για διάφορες εταιρείες και οργανισμούς π.χ. πρεσβείες!

▶ **Κανένα παιδί χωρίς φαγητό, χωρίς μόρφωση, χωρίς ιατροφαρμακευτική φροντίδα.**

- Να έρθουν τα βιβλία στα σχολεία εδώ και τώρα χωρίς άλλη καθυστέρηση.
- Άμεση επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών με αξιοποίηση όλων των μέσων και του προσωπικού της κρατικής και τοπικής διοίκησης. Δωρεάν συγκοινωνίες για τους μαθητές.
- Άμεση γενίκευση των δομών της ενισχυτικής διδασκαλίας και της ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία.
- Κατάργηση του Π.Δ. του 2010 που προωθούσε την παιδική εργασία.

▶ **Να μην υλοποιηθεί το “νέο” καλλικρατικό σχολείο.**

- Καμία κατάργηση - συγχώνευση σχολείων. Καμία τάξη πάνω από 20 μαθητές.
- Κανένας χορηγός ή έμπορος μέσα στα σχολεία.

▶ **Ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά**

- Αξιοποίηση των δημοσίων κτιρίων και ενοικίαση κατάλληλων χώρων για να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες σε σχολική στέγη.
- Να αποδοθεί άμεσα η ΣΑΤΑ για τις επισκευές των σχολείων, τα οποία είναι ιδιαίτερα γερασμένα - ακατάλληλα - και εκτεθειμένα στους σεισμούς.
- Να μη χαθεί ούτε ένα χαρακτηρισμένο οικοπέδο και να δεσμευθούν όλα τα αναγκαία για να οικοδομηθούν νέα σχολεία και παιδικό σταθμό.

▶ **Να μην περάσει η εργασιακή βαρβαρότητα στα σχολεία**

- Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.
- Καμία μείωση του προσωπικού που δουλεύει στην καθαριότητα ως μόνιμος ή συμβασιούχος.

- Να παρθεί πίσω ο νόμος Ραγκούση και οι περιορισμοί του μεσοπρόθεσμου για 1 πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις, όσων αφορά στο προσωπικό που εργάζεται μέσα στα σχολεία
- Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Κάνουμε πράξη το σύνθημα:

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ!

Μπορεί να γίνει ο Σύλλογος το αποκούμπι της οικογένειας που δοκιμάζεται.

Χτίζουμε ένα τείχος λαϊκής - ταξικής αλληλεγγύης που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά, έγκαιρα και οργανωμένα σε κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα της λαϊκής οικογένειας.

► **Καλούμε σε συλλογική και οργανωμένη άρνηση πληρωμής των χαρατσιών της εφορίας, της ΔΕΗ.** Αποτρέπουμε τη διακοπή ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ στις λαϊκές οικογένειες αλλά και σε όλους τους σπουδαστές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.

► **Ο υποσιτισμός των παιδιών είναι βαρβαρότητα!** Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το κράτος στους Δήμους, έτσι που να παρέχεται ένα μικρό γεύμα (σάντουιτς, γάλα, χυμός, κτλ) σε όλα τα παιδιά, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό των Δήμων - χωρίς την εμπλοκή Μ.Κ.Ο. και χορηγών.

► Σχεδιάζουμε από κοινού με τα σωματεία των υγειονομικών τη σύνδεση των δημόσιων μονάδων υγείας (κέντρα υγείας, νοσοκομεία) με τα σχολεία της γειτονιάς προκειμένου **να εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές με τα βασικά εμβόλια και για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας.** Ανυπακοή στο εισιτήριο των 5 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρεία και στο νόμο για την μη περίθαλψη των παιδιών που οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι.

► Συμμετέχουμε στη δημιουργία **επιτροπών ανέργων** με τα σωματεία κάθε γειτονιάς και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών ανέργων γονιών στους παιδικούς σταθμούς και τα ολοήμερα σχολεία, προβαίνουμε σε επανασύνδεση του ρεύματος κ.λπ.

Δεν είμαστε μόνοι μας!

Άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, φτωχοί αγρότες και νεολαία οργανώνουν τους αγώνες τους, από τα κάτω, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία **διεκδικώντας:**

Μια άλλη ανάπτυξη που θα θέλει και θα μπορεί να στηρίζει τις σύγχρονες ανάγκες μας για δουλειά με δικαιώματα, για αποκλειστικά Ενιαία, Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια.

Με αυτούς θα συμπορευτούμε και εμείς ως γονείς. Κομμάτι αυτού του κινήματος είμαστε. Μπαίνουμε μπροστά για να γίνει η παιδεία υπόθεση όλου του λαϊκού κινήματος. Με μαζικές συλλογικές διεργασίες, μέσα και έξω από τα σχολεία. Με αδιάκοπη πίεση στην κρατική και τοπική διοίκηση για να μην πληρώσουμε την κρίση τους. Να τους χαλάσουμε τα σχέδια.

Ο αγώνας είναι ένα μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας για να μη γίνουν δούλοι του 21ου αιώνα.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων - Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)

Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας