

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα μέτρα που καθημερινά εξαπολύουν εναντίον μας όπως της ανεργίας, της επιβολής χαρατσιών, της μείωσης ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της εμπορευματοποίησης της υγείας, της παιδείας φέρνουν κυβέρνηση και συνοδοιπόροι της το νομοσχέδιο της απελευθέρωσης των ναρκωτικών που επεξεργάζονται χρόνια τώρα.

Οι προφάσεις ότι σέβονται την ελευθερία μας για να κάνουμε χρήση σε ότι εμείς θέλουμε, ότι με την απελευθέρωση θα μειωθούν οι χρήστες, ότι θα βοηθηθούν οι εξαρτημένοι, δεν πρέπει να μας ξεγελάσουν. Το εγχείρημα της απελευθέρωσης της χρήσης του χασίς και των υποκατάστατων σε γειτονικές χώρες είναι αποκαλυπτικό. Στην Ολλανδία αποφασίστηκε η αποποινικοποίηση των ναρκωτικών την περίοδο όπου εκεί αναπτυσσόταν ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Και τώρα το ποσοστό όσων κάνουν καθημερινή χρήση κάνναβης ξεπερνά το 80%.

Το νομοσχέδιο έκτρωμα αποποινικοποιεί τη χρήση, κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών, όταν προορίζεται λέει για προσωπική χρήση. Είναι προφανές ότι στοχεύουν στη ναρκωκαταστολή, στο μυαλό και στην ψυχή των παιδιών μας. Παράλληλα ιδιωτικοποιούν την απεξάρτηση και την επανένταξη.

Άραγε ποιοι είναι αυτοί που έχουν συμφέρον από μια κοινωνία όπου τα ναρκωτικά θα κυκλοφορούν ελεύθερα? Είναι αυτοί που παίρνουν τα βιβλία από τα παιδιά μας και τα κατηγορούν ότι είναι αδιάβαστα. Αυτοί που μας έχουν σύρει στην ανεργία, στη φτώχεια, που μας παίρνουν το φαγητό από το τραπέζι, αυτοί που μαζεύοντας δισεκατομμύρια στην Ελβετία από τις δουλειές μας, απαιτούν τώρα να ξαναπληρώσουμε την κρίση του συστήματος.

Αυτοί λοιπόν ανακάλυψαν την λύση για ``όλα τα κακά``. Νόμιμο το χασίσι και τα υποκατάστατα (που και αυτά είναι ναρκωτικά),θα πωλούνται ελεύθερα στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία. Έτσι η Κυβέρνηση ενώ ετοιμάζει το νέο κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία, επεκτείνει τις μονάδες του ΟΚΑΝΑ στην περιοχή μας, στα νοσοκομεία Ερυθρός, Ελπίς, Έλενα, Αλεξάνδρας, Άγιος Σάββας, Λαϊκό, Σωτηρία, Στρατόπεδο Βαρύτη Γουδή και μάλιστα ακριβώς δίπλα σε σχολικά συγκροτήματα.

Γνωρίζουμε όλοι καλά πως οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ χρησιμοποιούν υποκατάστατα, δεν απεξαρτηκοποιούν, συντηρούν το πρόβλημα και δημιουργούν γύρω τους πιάτσες αφού η νόμιμη δόση δεν φτάνει.

Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης το έλεγε από παλιά: ``Στης χούντας το αλισβερίσι λεύτερο ήταν το χασίσι, ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει.``

Την ίδια ώρα μας λένε πως είναι παράνομες οι κινητοποιήσεις, οι απεργίες, οι καταλήψεις των παιδιών μας, η ανυπακοή στους νόμους. **Το μόνο νόμιμο θέλουν να είναι τα ναρκωτικά. Μας ανοίγουν το δρόμο στη μαστούρα για να μας κλείσουν το δρόμο του αγώνα.** Για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να λείψουν από τη γη οι αιτίες που το γεννούν, αιτίες γνωστές, η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η ανεργία, η σχολική ή άλλη κοινωνική απόρριψη και περιθωριοποίηση. Είναι οι συνέπειες της κοινωνίας της εκμετάλλευσης μέσα στην οποία ζούμε. **Καλούμε τους γονείς, όλους τους εργαζόμενους μαζί με τα παιδιά μας να σηκώσουμε κεφάλι κατά της άγριας αυτής αντιλαϊκής πολιτικής που θέλει τα ναρκωτικά σε σούπερ μάρκετ σε τιμές ευκαιρίας για τους νέους.**

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

- ✓ Μια ζωή ελεύθερη από τα ναρκωτικά και όχι μια ζωή με ελεύθερα τα ναρκωτικά, να θερίζουν τα παιδιά μας.
- ✓ Να παρθεί πίσω το επικίνδυνο νομοσχέδιο.
- ✓ Δημόσια δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης με στεγνά προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και όχι στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ που εξαπλώνονται στις γειτονίες μας.
- ✓ Τη δημιουργία υποδομών πρόληψης κατά των ναρκωτικών σε κάθε σχολείο.

**ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΛΕΒΑΡΗ 2012 ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Η μοναδική πραγματικά ελεύθερη επιλογή είναι ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή, ζωή ολόκληρη όχι με δόσεις.

**“Σε θέλουν σκλάβο να χτυπάς το κούτελο στο χώμα!
Χασίσι αν θες με τα χαράς, αλλ’ όχι ελευθερία!”**

Κ.Βάρναλης