

# ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

***Εκείνοι που τρώνε μέχρι σκασμού μιλούν στους πεινασμένους για τους  
ωραίους καιρούς που θα έρθουν ..... Αυτοί που κλέβουν το ψωμί από το  
τραπέζι μας διδάσκουν να ευχαριστιόμαστε με τα λίγα.....***

Μπ. Μπεχτ

Από το φθινόπωρο του 2011, η Ένωση Γονέων είχε προειδοποιήσει ότι:

Όσο οξύνεται η κρίση, τόσο πιο βάρβαρα θα είναι τα μέτρα που θα οδηγήσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα στην πλήρη εξαθλίωση. Εδώ και πολλούς μήνες είχαμε καταγγείλει λιποθυμίες μαθητών στα σχολεία από την πείνα και τον υποσιτισμό και είχαμε προτείνει:

**«Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το κράτος στους Δήμους, έτσι που να παρέχεται ένα μικρό γεύμα (σάντουιτς, γάλα, χυμός, κτλ) σε όλα τα παιδιά, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό των Δήμων – χωρίς την εμπλοκή μ.κ.ο. και χορηγών».**

**Τότε, το Υπουργείο Παιδείας, οι πολιτικές δυνάμεις που εφαρμόζαν τις αντιλαϊκές πολιτικές και τα παπαγαλάκια τους στο Τύπο, στην Τοπική Διοίκηση και την εκπαιδευτική κοινότητα μας χλευάζουν για ... λαϊκισμό!**

Η Ένωση γονέων επέμενε, έβαλε το ζήτημα στη ΔΕΠ και μαζί με άλλες Ενώσεις της Αθήνας έχει ζητήσει να γίνει δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τον υποσιτισμό των παιδιών ώστε να υιοθετηθούν οι προτάσεις τις ΑΣΓΜΕ και της Ομοσπονδίας Γονέων Αθήνας για σίτιση όλων των παιδιών από το δήμο με ευθύνη του κράτους. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση από το Δήμο της Αθήνας

Αντίθετα ενώ μέχρι πριν από ένα μήνα το υπουργείο επέμενε ότι τα περί υποσιτισμού αυτά είναι μυθεύματα. Στις 22/3/2012, - ενώ μεσολαβεί 3ημερο της 25ης Μαρτίου με κλειστά σχολεία - φτάνει στους διευθυντές εγκύκλιος για την άμεση καταγραφή του υποσιτισμού των σχολείων τη Δευτέρα με καταληχτική ημερομηνία συγκέντρωσης στοιχείων την Τρίτη 27/3/2012. Η εγκύκλιος ήταν **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ (γιατί άραγε;!)**

**Τα στοιχεία που φτάνουν στο υπουργείο είναι δραματικά και αποτελούν κόλαφο για την συγκυβέρνηση και τους παρατρεχάμενούς της .**

Δείχνουν αυτό που γνωρίζουν ακόμα και οι πέτρες, ότι η φτώχεια είναι των γονιών και εκφράζεται στον υποσιτισμό των παιδιών. **Ότι ο υποσιτισμός όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο** ότι αν ο γονιός δεν έχει δουλειά, αν δουλεύει για λίγα ψίχουλα, αν τα χαράτσια και οι φόροι έχουν ανατρέψει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τότε και το παιδί θα μένει χωρίς φαΐ, χωρίς μόρφωση, χωρίς εμβόλια, χωρίς τα στοιχειώδη. Τώρα, τι και ποιος φταίει γι' αυτά τα τελευταία ... ούτε κουβέντα.

Ξαφνικά εκεί που δεν «υπήρχε πρόβλημα» εμφανίστηκαν .....σωτήρες, το 15<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup> και 60<sup>ου</sup> γυμνάσιο μέσα σε λίγες μόλις μέρες πληροφορήθηκαν ότι μέσω του **Ινστιτούτου προληπτικής περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής ( PROLEPSIS ) το ίδρυμα Νιάρχου !!!!! θα ταΐζει τα παιδιά μας!!!** ( το ίδρυμα Νιάρχου μαζί με άλλα 7 ευαγή ιδρύματα είχαν αναλάβει πριν από μερικά χρόνια την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία και ΑΠΣ )

Δίνοντας ένα κουπόνι το οποίο θα εξαργυρώνουν οι μαθητές στο κυλικείο παίρνοντας ένα σάντουιτς ένα γάλα και ένα φρούτο καθημερινά. Μάλιστα είναι τόσο γαλαντόμοι που θα «δώσουν» και δώροεπιταγή αξίας 22 ευρώ του My Market για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα

Αυτοί που τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν τον υποσιτισμό, τη φτώχεια είναι υποκριτές, πιέζονται από τις καταστάσεις και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ανάγκες μας προς όφελός τους. Φόρεσαν τη μάσκα του φιλάνθρωπου και τον μανδύα της κοινωνικής ευαισθησίας οικοδομώντας έτσι ένα «κοινωνικό» προφίλ στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην κοινωνική συναίνεση και την κοινωνική συνοχή για να περάσουν ανεμπόδιστα τα νέα αντιλαϊκά τους μέτρα και φυσικά επιδιώκουν μέσω αυτής να αυξήσουν την κερδοφορία τους αλλά και να παγιωθεί η παρουσία και παρέμβαση των επιχειρήσεών μέσα στα δημόσια σχολεία.

Αυτό είναι το αυτόνομο, αποκεντρωμένο, νέο σχολείο της αγοράς.

- Αν τα παιδιά πεινάνε θα σιτίσει ο Νιάρχος ή κάποιος άλλος χορηγός και «φιλάνθρωπος»
- Αν δεν υπάρχουν βιβλία θα τα προσφέρει κάποιος εκδοτικός οίκος ή θα τα αγοράζουν οι γονείς
- Αν κινδυνεύουν να πέσουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών μας θα μας κάνει προσφορά κάποιος εργολάβος ή θα το φτιάξουν εθελοντικά οι γονείς.
- Αν δεν υπάρχουν καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι θα πληρώσουν οι γονείς ή θα πάρουμε ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού
- Αν δεν έχουμε εκπαιδευτικούς θα προσλάβει ο δήμος κάποιους ωρομίσθιους για κοινωφελή εργασία με 300 ευρώ
- Αν το σχολείο δεν είναι τόσο «καλό» και δεν προσφέρετε για χορηγίες, φιλανθρωπίες και δωρεές ε! τότε ας τα βγάλει πέρα μόνο του με τα ψίχουλα που του δίνει το κράτος.

Η φιλανθρωπία τους είναι ποτισμένη στο αίμα και τον ιδρώτα των εργαζόμενων που στύβουν κάθε μέρα στις επιχειρήσεις τους. Αυτοί που τσακίζουν, με αφορμή την καπιταλιστική κρίση ( Νιάρχοι, Λάτσηδες και άλλοι φιλάνθρωποι ), το λαϊκό εισόδημα, έχουν οδηγήσει στην φτώχεια, την εξαθλίωση και την ανέχεια τις περισσότερες οικογένειες, δεν μπορεί να ενδιαφέρονται για τον υποσιτισμό των παιδιών του λαού.

**ΕΙΧΑΝ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΒΟΛΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΞΕΡΟΚΟΜΜΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ.**

**Γι' αυτό επιμένουμε:**

## **ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ**

1. Να δοθεί **ΑΜΕΣΑ** έκτακτο κονδύλι από το κράτος στον Δήμο, έτσι που να παρέχεται ένα μικρό γεύμα (σάντουιτς, γάλα, χυμός, κτλ) σε όλα τα παιδιά, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό του Δήμου – χωρίς την εμπλοκή μ.κ.ο. , φιλάνθρωπων και χορηγών..
2. Οι γονείς και οι μαθητές δεν είναι πελάτες! Καμία εμπλοκή των επιχειρήσεων και των μ.κ.ο. τους στη διατροφή των παιδιών μας.
3. Μας ταΐζουν σκουπίδια! Τα διατροφικά σκάνδαλα που ξεφεύγουν στη δημοσιότητα κατά καιρούς θα συνεχίσουν και θα οξύνονται στο βαθμό που θα μεγαλώνει η δίψα των πολυεθνικών στο κλάδο της διατροφής για κέρδος. όσο οξύνεται ο ανταγωνισμός δε μεταξύ τους τόσο θα μειώνεται η ποιότητα στα τρόφιμα, η επάρκεια σε αγροτική παραγωγή και το κόστος θα εκτινάσσεται!