

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386

goneis@mail.gr, www.goneis.org

Αθήνα, 21/10/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε Συνέντευξη που έδωσε η Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στον [Guardian](#) λέει ότι έχει μεγαλύτερη συμπάθεια για τα παιδιά που στερούνται αξιοπρεπούς εκπαίδευσης στην υποσαχάρια Αφρική από ό, τι για πολλούς από εκείνους που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια στην Αθήνα. "Σκέπτομαι περισσότερο τα μικρά παιδιά σε ένα σχολείο σε ένα μικρό χωριό στο Νίγηρα, που έχουν δάσκαλο μόνο δύο ώρες την ημέρα, και μοιράζονται τρία από αυτά την ίδια καρέκλα και είναι πολύ πρόθυμα να μάθουν γράμματα. Τους έχω στο μυαλό μου όλη την ώρα. Πιστεύω ότι αυτοί χρειάζονται ακόμη περισσότερη βοήθεια από τους ανθρώπους στην Αθήνα" είπε χαρακτηριστικά.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κυρία αυτή "Οι γονείς στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους" και να τηρείται η δημοσιονομική πολιτική αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη δανειοδότησή που μας παρέχουν. Δεν αισθάνεται συμπόνια για τους Έλληνες και έφθασε η ώρα της πληρωμής και της εξόφλησης των ελληνικών χρεών ... It's pay day. (Από δημοσιεύματα)

«Κυρία Λαγκάρντ,

Πιστέψτε μας, καμία συμπόνια δεν αποζητούμε και δεν περιμένουμε από πολιτικούς της δικής σας Αποστολής. Εσείς, και οι όμοιοί σας, μέσα και έξω από την Ελλάδα (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ), γυρεύετε πώς πιο γρήγορα και πιο σταθερά θα κλέψετε και το τελευταίο ψίχουλο που παράγει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα και μαζί ό,τι τούτος ο λαός κέρδισε με αγώνα, όχι σε λουξ διαπραγματευτικά γραφεία, αλλά στα εργοστάσια, τις πλατείες και ... τα ξερονήσια.

θα ήταν αφελές από μέρους μας, γονείς εμείς εργαζόμενοι – άνεργοι – μικροεπαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι, και πάντως όχι παράσιτα, να σας θεωρούμε συνομιλητή, όπως είναι ηλίθιο και πάντως μοιραίο να μιλά το θύμα με τον θύτη του για να τα βρουν.

Τι μας ζητάτε επικαλούμενοι την ιδιότητα του γονιού; «Να λυπηθούμε τη μοίρα των παιδιών μας που θα πεινάσουν, θα κρυώσουν ...» και να κάτσουμε «καλά». Αυτά τα παιδιά κοιτάμε στα μάτια, κάθε μέρα που περνά και διαλέγουμε την σύγκρουση μαζί σας, γιατί εμείς οι έλληνες εργαζόμενοι γονείς «δεν θα παραδώσουμε τα παιδιά μας δούλους του 21^{ου} αιώνα», για να αυγατίζουν τα κέρδη σας. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και σεις κάνετε ήδη το δικό σας.

Στο πρόσωπό σας βλέπουμε τη συμμαχία των μονοπωλίων που σφίγγει τη θηλιά στους λαούς όλου του πλανήτη, είτε σ' αυτή τη γωνιά του πλανήτη είτε σε κάποια άλλη της Αφρικής. *Τους έχουμε στο μυαλό μας όλη την ώρα.*

Αν σε κάτι μας είναι χρήσιμος ο λόγος σας, δεν είναι για νουθεσία ούτε για φόβο ... Είναι για να πεισμώνουμε. Είναι για να αποκαλύπτουμε πιο είναι το όραμα σας για τον ελληνικό λαό. Έτσι, αν μέχρι σήμερα λέγαμε μας φέρνουν μισθούς Κίνας και Βουλγαρίας, τώρα θα λέμε και για σχολεία Αφρικής.

Μια υπόσχεση δίνουμε: Οι αγώνες μας εφιάλτες σας! "It's pay day"»

Γρ. Τύπου ΑΣΓΜΕ, 28-05-2012