

Συκιές, 4/12/2012

Προς

- δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, και Δανιηλίδη,
- Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών,
- διευθυντή 6ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, και Κουνελάκη,
- Σύλλογο Διδασκόντων 6ου Δημοτικού Σχολείου
- όλους τους αρμόδιους φορείς

ΘΕΜΑ: «Υποσιτισμός μαθητών»

Με αφορμή περιστατικά στο σχολείο μας τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή μας για οικογένειες που έχουν φτάσει στα όρια τους, αλλά κρίνοντας και από εμάς τους ίδιους, αποφασίσαμε να συντάξουμε αυτήν την επιστολή-κάλεσμα. Φτάσαμε στο σημείο να δίνεται μάχη γύρω ...από ένα σάντουιτς. Οι περιπτώσεις μαθητών που δεν σιτίζονται, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, αυξάνονται. Στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία το πρόβλημα είναι εμφανέστερο. Είμαστε βέβαιοι ότι η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλα τα σχολεία της χώρας και όχι μόνο στο δήμο μας. Το ζήτημα είναι λεπτό και συνάμα ακόρως σοβαρό. Από τη μια οι οικογένειες που έχουν περιέλθει σε αυτήν την κατάσταση ντρέπονται να μην διασυρθούν, και είναι φυσικό. Από την άλλη, κανείς από τους αρμόδιους φορείς δεν παραδέχεται την φριχτή πραγματικότητα, ότι τα παιδιά μας, ναι, υποσιτίζονται.

Σύμφωνα με στοιχεία, που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν, 439.000 παιδιά στη χώρα μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εννοείται ότι δεν έχουν πρόσβαση στη θέρμανση και σε πολλά άλλα...Το 2010 το 35% των παιδιών ηλικίας 12-17 βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται. Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φτωχών εργαζόμενων με 13,8% στην ΕΕ, δηλ. τώρα πειώνε και όσοι εργάζονται! Η φτώχεια αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης προβλημάτων υγείας, η μακροχρόνια φτώχεια δε, δημιουργεί νοητική και κοινωνικοσυναισθηματική υστέρηση. Στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 33%! Είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι στατιστικές δεν αφορούν παιδιά άλλης πόλης, αφορούν και τα δικά μας παιδιά!

Εμείς ως Σύλλογος Γονέων, δε θέλουμε να καταδείξουμε κανέναν με το δάκτυλο. Άλλωστε όλων μας το βιοτικό επίπεδο έχει πέσει ραγδαία. Η συνείδησή μας όμως δεν μπορεί να εφησυχάζεται. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς και άπραγοι όταν γνωρίζουμε οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα. Πονάει η ψυχή μας. Δεν υπάρχουν μήπως οικογένειες ανέργων στο σχολείων μας; Δεν υπάρχουν μήπως οικογένειες στο σχολείο μας που μηνιαία δεν παίρνουν πάνω από 500 ευρώ; Μπορούμε να ζήσουμε έτοις; Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να λιποθυμήσει κάποιος μαθητής για να δράσουμε! Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς τους υπευθύνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν μαθητές που είναι νηστικοί στο σχολείο. Δεν ορθώνονται έτσι ανυπέρβλητα εμπόδια στη μόρφωση αυτών των παιδιών; Πώς μπορεί να παρακολουθήσει αυτά που του λέει ο δάσκαλός του, όταν πεινάει;; Πλέον είστε ενήμεροι. Η οποιαδήποτε αδιαφορία σας από εδώ και στο εξής θα είναι εγκληματική.

Προτείνουμε:

- Να παρέχεται με **κρατική ευθύνη** ένα γεύμα, δηλ. συσσίτιο, στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές (λχ σάντουιτς,, γάλα, χυμός), το οποίο θα διανέμεται μέσω των κυλικείων.
- Να παρέχεται πλήρης σίτιση στους μαθητές των ολοήμερων σχολείων, με δημιουργία μαγειρείου και τραπεζαρίας, όπου αυτά δεν υπάρχουν.
- Να παρέχεται ιατροφαρμακευτική περιθαλψή σε όλα τα παιδιά. Να θεωρηθούν όλα τα βιβλιάρια υγείας των άνεργων για όσο διαρκεί η ανεργία τους. Να μην υπάρξει παιδί που θα αρρωστήσει και δε θα του παρασχεθεί ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή

άμεσα και δωρεάν. Να μην υπάρξει παιδί ανεμβολίαστο. Προς αυτή την κατεύθυνση να αξιοποιηθούν και τα νοσοκομεία της περιοχής μας (Παπανικολάου & Παπαγεωργίου), τα οποία ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ.

- **ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ** να εγκριθεί έκτακτο κρατικό κονδύλιο στους δήμους, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και το προσωπικό των δήμων. Τα κονδύλια με τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να πάνε κατευθείαν στις ανάγκες μας, χωρίς τη μεσολάβηση ΜΚΟ.
Ο δήμος Νεάπολης Συκεών είχε αποθεματικό το **2011 26εκ €**, ποσό που αποδίδει **τόκους πάνω από 1,5εκ € ετησίως**, σύμφωνα με τη διοίκηση του δήμου. Με απλά μαθηματικά, τα λεφτά αυτά φτάνουν και περισσεύουν για να καλυφθούν τα συστήτα σε όλους τους μαθητές όλων των σχολείων του δήμου μας, χωρίς να εμπλακούν οργανώσεις που πλουτίζουν στις πλάτες μας. Τα λεφτά αυτά ανήκουν στο λαό του δήμου μας και τώρα τα έχουμε ανάγκη. Ήγγικεν η ώρα.

Δεν επαιτούμε, δε ζητάμε ελεημοσύνη. Διεκδικούμε το αυτονόητο, το δικαίωμα ΟΛΩΝ των παιδιών στη μόρφωση και στη ζωή, «..να 'χει το παιδί το φωμί του και το βιβλίο του...». Κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος του στη κρίση.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων, τους Συλλόγους Διδασκόντων όλων των βαθμίδων να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

