

Αθήνα, 19/4/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ...»

Τετάρτη 17-4-2013, πάνω από 200 εργάτες συλλογής φράουλας στη Ν. Μανωλάδα, πυροβολήθηκαν από 3 κουμπουροφόρους γιατί τόλμησαν να ζητήσουν τα δεδουλευμένα 6 μηνών! Πάνω από τριάντα αλλοδαποί εργάτες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Μία μέρα μετά, στα μεγάλα κανάλια, παρελαύνει ένας στόλος αναλυτών που λένε: «Πρόκειται για ακραίο αλλά μεμονωμένο γεγονός», «φταίει η λαθρομετανάστευση», «πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι», «να σπεύσει η κυβέρνηση»... κ.ο.κ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ εξισώνεται το θύμα και ο θύτης, εκπαιδευόμαστε εμείς και τα παιδιά μας σε μια σιωπηρή ανοχή απέναντι στη βαρβαρότητα. Η ναζιστική Χ.Α., στην ανακοίνωσή της σέρνει πρώτη από όλους το χορό. Κάπως έτσι απλώνει το δηλητήριο του φασισμού.

Αγαπητέ γονιέ,

Το χέρι των δολοφόνων ήταν από καιρό οπλισμένο. Ο υπεύθυνος της δολοφονικής επίθεσης είναι γνωστός αιώνες τώρα, είναι ο αφέντης και τα μαντρόσκυλά του. Αυτοί όλοι που κλέβουν το μόχθο μας και υπολογίζουν τα πάντα –ακόμα και την ανθρώπινη ζωή- με βάση το κέρδος τους. Είναι φθηνός και αναλώσιμος ο ξένος εργάτης, γιατί αυτοί που τον ξερίζωσαν από τον τόπο του, τον θέλουν για τα σκλαβοπάζαρά τους.

Είναι λύση να γίνουμε όλοι φθηνοί και αναλώσιμοι, ..., πλην νόμιμοι; Δεν μπορεί να είναι η λύση το «σκουπίσμα» των μεταναστών και η καθιέρωση δουλειάς για όλους, Έλληνες και ξένους, με άθλιες συνθήκες, χωρίς ωράριο, χωρίς Κυριακάτικη αργία για μόλις 300€. Αυτό δεν σημαίνουν άλλωστε οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ που υπερασπίζονται κυβέρνηση και Ε.Ε., στο όνομα της ανάπτυξης;

«...ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ, ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!»

Αγαπητέ γονιέ,

Ο φασισμός δεν πεθαίνει ποτέ σε ένα σύστημα εκμεταλλευτικό. Αναβιώνει, όταν η πλειοψηφία του λαού εξαθλιώνεται και αντί να οργανώσει την πάλη του, «χορταίνει» από «εθνικούς στόχους» και φιλανθρωπίες.

Έχει έρθει προ πολλού η στιγμή να ξαναφηνηθούμε στα παιδιά μας την ιστορία του φασισμού, να πούμε όλα όσα κρύβουν τα σχολικά βιβλία για τη δύναμη των λαών, να οργανώσουμε την πάλη μας για μια ζωή με δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούμε κάθε μορφή και μέσο για να φτάσουμε στην καρδιά της ιστορικής μνήμης και των αιτιών που γεννούν τον φασισμό, και με αφορμή κρίσιμες επετείους.

■ Να ψηλαφήσουμε μαζί με τα παιδιά μας τις μνήμες από τα ξερονήσια της Χούντας και να εξηγήσουμε ότι το πραξικόπημα της 21^{ης} Απριλίου δεν ήταν υπόθεση κάποιων «παλαβών», που ήθελαν να καθαρίσουν τον τόπο από τους «βρώμικους πολιτικούς». Αντίθετα ήταν οι καλύτεροι υπαλληλίσκοι τους.

■ Να πάρουμε τα παιδιά μας από το χέρι για να τα διδάξουμε με το προσωπικό μας παράδειγμα, ότι η Πρωτομαγιά είναι ημέρα απεργίας, ημέρα μνήμης και κυρίως ημέρα αγώνα για το σήμερα.

■ Να γιορτάσουμε την 9^η του Μάη όχι ως μέρα της Ευρώπης, αλλά ως τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών απέναντι στο φασισμό.

Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος και η δράση μας, αν δεν θέλουμε να γίνουν τα παιδιά μας το αυριανό φθινό εργατικό δυναμικό, μέσα ή έξω από την Ελλάδα.

ΕΙΝΑΙ ΕΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ !