

***“Εκείνοι που μας κλέβουν το ψωμί από το τραπέζι, μας ρωτάνε γιατί είμαστε νηστικοί. Εκείνοι που μας έκλειψαν τα βιβλία, μας ρωτάνε γιατί είμαστε αδιάβαστοι ”Μπ.Μπρεχτ.***

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην παιδεία, στην απεργία, στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.

Έχουμε χρέος απέναντι στα υποσιτισμένα παιδιά, στα παιδιά χωρίς βιβλίο και δάσκαλο, στα παιδιά χωρίς θέρμανση, στο 30% των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, στο 60% των νέων παιδιών που έδωσαν εξετάσεις και είναι άνεργα.

**Δεν τσιμπάμε!**

**Δεν θα γίνουμε το πιόνι του κοινωνικού αυτοματισμού!**

Άνεργοι, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, έχουμε κοινό συμφέρον και κοινό αντίπαλο & πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Είναι πρόκληση αυτή η κυβέρνηση να καμώνεται ότι νοιάζεται για το «πρώτα ο μαθητής» που πρέπει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

Ξέρουμε ποιος ψήφισε μέσα στο Πάσχα υποχρεωτικές μεταθέσεις, αύξηση ωραρίου εργασίας, απολύσεις 10.000 τουλάχιστον αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μέσα σε λίγους μήνες είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση μέσω της επιστράτευσης (ΜΕΤΡΟ, ναυτεργάτες) προχωράει στην σφαγή των στοιχειωδών πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι σαφές: το ίδιο θα συμβεί σε όποιον εργαζόμενο θελήσει να αντιδράσει στις μαζικές απολύσεις, στους μισθούς «χαρτζιλίκι», στην διάλυση των σχολείων, των νοσοκομείων.

**Λέμε όχι στην επιστράτευση των εκπαιδευτικών.**

Η απεργία τους είναι απεργία για την δημόσια παιδεία, είναι απεργία για το δικαίωμα των παιδιών στην μόρφωση και στο μέλλον, είναι απεργία για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την ελπίδα.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα τους στην απεργία, γιατί καταλάβαμε ότι το «νέο σχολείο» είναι φτηνό για το κράτος, πανάκριβο για γονείς και μαθητές, μοχλός υποταγής για τους εκπαιδευτικούς & κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους απεργούς καθηγητές σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και σε μια σταθερή προσπάθεια γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείο το σχολείο, γειτονιά την γειτονιά για τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των παιδιών μας.

Δ.Σ συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 24<sup>ου</sup> δημοτικού σχολείου Ιλίου