

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τα πράγματα είναι πολύ απλά...

Τη δημόσια, δωρεάν και ενιαία εκπαίδευση δεν την διαλύουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. Την διαλύει η εφαρμοζόμενη πολιτική-οικονομική και εκπαιδευτική. Και όχι τώρα. Το «έργο» της διάλυσης έχει ξεκινήσει-συστηματικά- τα τελευταία χρόνια. **Το «έργο» έχει σκοπό:** την αμορφωσιά των παιδιών μας. **Το «έργο» έχει μέσον:** την συνεχή υποχρηματοδότηση της παιδείας με όλους τους τρόπους και σε όλα τα επίπεδα.

Ως Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής έχουμε σταθερά αντιταχθεί επί χρόνια στη διαφαινόμενη διάλυση της δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας εκπαίδευσης.

Αντιδράσαμε

- Όταν τα παιδιά μας δεν είχαν βιβλία
- Όταν έλειπαν δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη
- Όταν καταργήθηκε η ενισχυτική διδασκαλία

Αντιδρούμε

- Στην συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των σχολείων που οδηγεί στις εύκολες «λύσεις» κάλυψης των αναγκών των σχολείων από τους γονείς, τους χορηγούς και κάθε έναν που «εξαγοράζει» τη χρήση του δημόσιου σχολείου με μερικά είδη καθαριότητας κλπ, προσφέροντας καθρεφτάκια στους ιθαγενείς
- Στην ελλιπέστατη κάλυψη των αναγκών των σχολείων σε επισκευές και συντηρήσεις
- Στη συγχώνευση=κατάργηση σχολείων που οδηγεί σε σχολεία-τέρατα με υπεράριθμα τμήματα, λίγους εκπαιδευτικούς και όξυνση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας.

Είναι σίγουρο ότι από Σεπτέμβρη θα αντιδράσουμε

- Στην πληρωμή των βιβλίων από τους γονείς
- Στην έλλειψη χρημάτων για τη λειτουργία των σχολείων
- Στην έλλειψη επισκευών και συντήρησης των σχολείων
- Στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού-και δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θα λύσει το πρόβλημα των ελλείψεων.

Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά και όλα αυτά θα φανούν.

Συμμετέχουμε στο συγκέντρωση που καλεί η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 7μμ στην Πλατεία Κοραή υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια και δηλώνουμε ότι από Σεπτέμβρη-μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη μόρφωση των παιδιών μας.

Δεν είμαστε τόσο «Αθώοι» για να πιστέψουμε ότι η «αξιολόγηση» που θέλουν να εφαρμόσουν θα γίνει με κριτήριο τη βελτίωση της μόρφωσης των παιδιών μας. Όχι. **Η «αξιολόγηση», τα συνεχώς μειούμενα εισοδήματα των εκπαιδευτικών, η διάλυση-επί της ουσίας- των συλλόγων διδασκόντων με τους περιφερομένους εκπαιδευτικούς** που δεν προλαβαίνουν να μάθουν ούτε το όνομα των μαθητών τους, όλα αυτά-και άλλα που θα «προκύψουν» ως φαινές ιδέες και ως νεωτερισμοί -έχουν ένα στόχο. Την διάλυση του Δημόσιου Σχολείου που με μέσον τον εξαθλιωμένο εκπαιδευτικό θα στοχεύει στην μη μόρφωση των παιδιών μας.

Και τώρα αυτή η κυβέρνηση που εξασκεί αυτή τη πολιτική διάλυσης της δημόσιας παιδείας και της μόρφωσης των παιδιών μας, «πόνεσε» για τα παιδιά μας και στο όνομά τους «Επιστρατεύει» τους δασκάλους τους.

Αλήθεια, αφού η καλή κυβέρνηση ήθελε να διαφυλάξει την ηρεμία των παιδιών μας τότε γιατί πήγε να περάσει την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών 1 μήνα πριν τις πανελλήνιες; Πού είναι η «δημόσια διαβούλευση»; Γιατί δεν συζήτησε όλη τη χρονιά αυτή τη λύση και άφησε τώρα να «σκάσει» το θέμα; Δεν ήξερε ότι αυτό θα επιφέρει αντιδράσεις; Ή γιατί δεν το «πέρασε» τον Ιούλιο που οι εκπαιδευτικοί θα έλειπαν και δεν θα είχε αυτές τις αντιδράσεις με αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, ήθελε τις συγκεκριμένες αντιδράσεις. Και δυστυχώς, η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, ανοίγοντας το θέμα της απεργίας διαρκείας μέσα στις εξετάσεις δεν απέφυγε την παγίδα που έστησε η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για να απομονώσουν τους εκπαιδευτικούς από τους μαθητές και τους γονείς τους.

Βέβαια, τώρα όλοι θυμήθηκαν τους γονείς και μας ζητάνε να πάρουμε θέση. Ποια θέση; Της καταδίκης των εκπαιδευτικών. Ε, όχι λοιπόν! Οι γονείς μέσω των συλλόγων, των ενώσεων, των ομοσπονδιών τους και της ΑΣΓΜΕ επί χρόνια παίρνουν θέση και αγωνίζονται για το δημόσιο σχολείο των παιδιών τους. Όμως όχι μόνο δεν εισακούονται αλλά πολλές φορές δεν ακούγονται καν. Δεν τους κάνουν δεκτούς ούτε καν σε συναντήσεις. Τώρα όμως, θέλουν διακαώς να πούμε οι γονείς πόσο κακοί είναι οι εκπαιδευτικοί και πόσο καλή η κυβέρνηση που τους επιστρατεύει.

Οι γονείς όμως, δεν είμαστε μόνο γονείς. Είμαστε σκεπτόμενοι, ενεργοί και μπορούμε να κρίνουμε τους στόχους, τους σκοπούς, τις παγίδες αλλά και τους κινδύνους. Και ο κίνδυνος που δημιουργείται για την δημοκρατία από την επιστράτευση είναι πάρα πολύ μεγάλος για να κοιτάξουμε αδιάφορα από τον καναπέ μας και να ανοίξουμε διάλογο με τα κανάλια της τηλεόρασης.

Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία, για τη διάλυση του κινήματος υπεράσπισης της δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας παιδείας, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των δασκάλων των παιδιών μας είναι ουσιαστικός. **Γι' αυτό ξεπερνάμε το προσωπικό, το ατομικό και συλλογικά συντασσόμαστε στην άρνηση αυτής της λογικής.**

Ας είμαστε όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη παιδεία κι ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.