

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386

goneis@mail.gr, www.goneis.org

Αθήνα 28 Γενάρη 2014

**Με ευχολόγια και προσευχές δεν γίνονται ασφαλή τα σχολεία!
Την πολιτική τους δεν μπορεί να την σκεπάσουν τα χαλάσματα του σεισμού
Ως τότε η τύχη θα προστατεύει τα παιδιά μας;**

Η ΑΣΓΜΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση της στους δοκιμαζόμενους από το σεισμό γονείς μαθητές εκπαιδευτικούς και σε όλες τις λαϊκές οικογένειες της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Για μια ακόμη φορά φαίνεται πως από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαρότερα προβλήματα στα σχολεία της περιοχής, αφού ο σεισμός έγινε ημέρα αργίας.

Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε η παντελής έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης και συστηματικού έλεγχου δημοσίων κτηρίων όπως είναι , σχολεία, νοσοκομεία και χώροι συνάθροισης της νεολαίας.

Από το 2001 εξαγγέλθηκε προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το Μάη του 2006. Από τα 14.500 περίπου σχολικά κτίρια μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί τα 5042 δηλαδή το 1/3 αυτών!

Ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον ΟΣΚ - απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση στη βουλή το Σεπτέμβρη του 2013 - είχαν ελεγχθεί όλα τα σχολεία σε Κεφαλονιά και Λευκάδα.

Αλήθεια ποια ήταν τα πορίσματα αυτού του ελέγχου ;

- κρίθηκαν όλα τα κτήρια κατάλληλα ;
- τηρούσαν όλα τα σχολεία τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας ;
- υπήρξαν κτήρια τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλά ή κτήρια που έχρηζαν περαιτέρω τεχνικών παρεμβάσεων ;
- αν ναι, τι συγκεκριμένα μέτρα πήραν κυβέρνηση ΟΣΚ (όσο λειτουργούσε) και η τοπική διοίκηση (Περιφέρεια και Δήμος);
- γιατί παρόλο που είχαν ελεγχθεί όλα τα σχολεία της Κεφαλονιάς μετά το σεισμό κρίθηκαν 3 σχολεία ακατάλληλα ;

και θα μπορούσε να ακολουθήσει ολόκληρος κατάλογος με ερωτήματα που αναδεικνύουν τις πολιτικές ευθύνες και τους πραγματικούς στόχους κυβέρνησης και Ε.Ε. σε σχέση με το σχολικό κτήριο όπως διάλυση του ΟΣΚ, ΣΔΙΤ, αποκέντρωση της σχολικής μονάδας κ.τ.λ.

Όσο αφορά στην συνολική κατάσταση πάνω από τα μισά σχολικά κτίρια της χώρας (ποσοστό 55%) χαρακτηρίζονται «γερασμένα». Το 30,2% είναι χτισμένα πριν το 1959.

Σε πολλά κτίρια, για να βουλευτεί όπως – όπως η κατάστασή που δημιουργήθηκε μετά τις χιλιάδες συγχωνεύσεις τμημάτων και καταργήσεις σχολείων έχουν γίνει αυθαίρετες, επικίνδυνες παρεμβάσεις.

Πάνω από το 85% των σχολικών κτιρίων δεν πληρούν όρους υγιεινής και ασφάλειας.

Στα περισσότερα σχολεία δεν γίνονται τα αναγκαία έργα επισκευής και συντήρησης, που είναι αναγκαία κάθε χρόνο, αφού τα σχετικά κονδύλια (ΣΑΤΑ) συνεχώς μειώνονται!

Χρόνια τώρα διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση μητρώου έργων επισκευής και συντήρησης κάθε σχολικής μονάδας, όπου θα πιστοποιείται η καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου από το δημόσιο κρατικό φορέα που πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας.

Η ΑΣΓΜΕ απαιτεί άμεσα να :

- Παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των φτωχών οικογενειών που πλήγηκαν από το σεισμό.
- Συγκεκριμένα μέτρα στέγασης, σίτισης των μαθητών και των οικογενειών τους
- Να αρχίσει άμεσα ουσιαστικός και ενδεδειγμένος έλεγχος όλων των σχολείων και δημοσίων κτηρίων και χώρων συνάθροισης της νεολαίας.
- Να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση όλων των ζημιών και να γίνουν όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις όχι μόνο στα σεισμόπληκτα αλλά σε όλα τα σχολικά κτίρια, σύμφωνα με τις τελευταίες αντισεισμικές προδιαγραφές.
- Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανέγερση νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολείων όπου αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα
- Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση μέσω ΣΑΤΑ για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων αφού οι μαθητές κινδυνεύουν όχι μόνο από σεισμό στην ώρα λειτουργίας του σχολείου αλλά και καθημερινά, από τα κακοσυντηρημένα υλικά (σοβάδες, φωτιστικά υλικά, πόρτες, τζάμια κλπ.).
- Την καθιέρωση μητρώου συντήρησης και ελέγχου των σχολικών κτιρίων με ευθύνη του κράτους.
- Να υπάρξει συνεχής έλεγχος όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας (να λειτουργούν όλες οι εξοδοί του σχολείου σε αίθουσες και ορόφους, να είναι ασφαλή τα κάγκελα και οι κουπαστές στις σκάλες, να γίνεται τακτική άσκηση της σχολικής κοινότητας, να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι καταφυγής, να υπάρχει ενημέρωση των γονιών κλπ.)
- Δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα που θα έχει την ευθύνη για την μελέτη, ανέγερση, συντήρηση και επισκευή όλων των δημοσίων κτηρίων

Σε περίπτωση ισχυρού σεισμού την ώρα λειτουργίας των σχολείων όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι δήμοι που έχουν αναλάβει την ευθύνη δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών!

Η τύχη δεν μπορεί να κρύψει άλλο τις πολιτικές τους ευθύνες